

WELKOM  
in  
babyland

a.k.a.  
de kleine  
je kindje  
een heel  
nieuw mensje

Ontspannen  
Zuur slikken voorzichtig  
Vertrouwen Overgeven  
Toch goed eten Blijven bewegen  
Rust nemen

BABYHEMEL

De waarheid ligt in het miselijke  
Miselijkheid kent geen tijd  
God straft onmiselijk

Rauwe dieren eten  
Risico nemen  
Bang zijn  
Het onderschatten  
Wakker liggen  
Overbelasten

VADER IN BEELD ?  
 JA     NEE     ANDERS  
Hij leest haar als ze geboren is elke avond overdag geschreven verhalen voor over draken en prinsessen en over stukken aarde die openbarsten en waar de helden overheen moeten springen totdat ze zegt: 'Papa, ik ben hiernu echt te oud voor.'

We zagen het kind! Onze zoon / dochter, in werkelijkheid vijf centimeter groot maar op het scherm van de verloskundige veel groter. We zagen armen, benen, voeten, een hoofdje en een kloppende beweging ter hoogte van de borst. We zagen hoe het kind zich afzette en een stukje naar beneden gleed, alsof het mijn baarmoeder als glijbaan gebruikte. We zagen (dachten we) hoe het met zijn handjes zijn voetje pakte, en hoe het zich gelukkig uittrekte en gaapte – oké, het gapen zagen we niet echt, maar het had gekund. Ik kreeg complimenten van de verloskundige, alsof het mijn verdienste was dat het kind eruitzag als een echt kind. Wat natuurlijk niet zo is. Ik heb wel enkele dingen nagelaten om het kind geen schade te berokkenen, maar verder gebeurde het meeste vanzelf.

